

GELUK

1. Het geeft niet dat ik stotter en ik draag een grote bril
En straks krijg ik een beugel die ik eigenlijk niet wil
Bij een potje voetbal schop ik vast in eigen goal
Vandaag aten we spruitjes maar ik wilde rodekool
Mijn haar is peperkleurig, maar ik was veel liever blond
Ik heb knotsrige knieën en een hele grote mond... Maaaaar.....

Refrein:

*Ik ben toch zo gelukkig, wat heb ik toch geluk
Want ik kan altijd lachen en mijn dag kan niet meer stuk
Ik heb altijd te eten, een huis en een warm bed
En als ik strakjes thuis kom, heeft mijn ma het eten klaargezet.*

2. Geen gaatjes bij de tandarts, mijn zwemdiploma B
Geen lekke band vanmorgen en het proefwerk viel wel mee
Ik heb wel twaalf vriendjes en niemand die hier plaagt
En gisteren ben ik nog op een verjaardagsfeest gevraagd.
De eendjes in de vijver en de zon hoog ik de lucht
En daarbij komt er ook nog eens dat ik hier woon: in Vught

REFREIN:

En morgen ga ik zwemmen of naar de Efteling
Mijn leven is één sprookjesbos vandaar dus dat ik zing:

REFREIN: