

Sylvie Flamingo's Party Outfit



Het toneelstuk begint met een paar garnalen.

Dit zijn de garnalen:



Eén garnaal kan mooi gitaar spelen en een andere speelt piano. En allemaal kunnen ze heel goed dansen. Die garnalen gaan jullie laten zien hoe het in Engeland gaat als je naar het theater gaat.

Soms is dat gewoon hetzelfde als hier. Je mag even lachen als iets grappig is, en meezingen en meedansen als je het liedje kent.

Soms is het ook een beetje anders. Als je iemand op het toneel wilt waarschuwen dat er bijvoorbeeld een heks of een monster aankomt dan mag je wat roepen in Engeland. Dan roep je BEHIND YOU! (Achter je!). Probeer dat maar eens.

En als er iemand aankomt die een beetje eng is of spannend is mag je ook een keer BOOOH roepen. Dat doe je als de garnalen het bord omhoog houden en dat laat je dan precies 5 tellen duren. Want daarna gaat het toneelstuk natuurlijk weer verder. Je mag ook meedansen met het laatste liedje. De garnalen leggen je dat allemaal haarfijn uit!

En dan gaan we beginnen met het verhaal over Sylvie Flamingo. Dat gaat zo:

Er waren eens twee flamingo's.

Sylvie en haar moeder.



Sylvie is bijna jarig.

De dag voor haar feest komt haar vriendin, de prinses op bezoek. Die heeft een roze jurk aan, want dat is haar lievelingskleur. Ze past goed bij Sylvie, want die is ook roze. Dat komt omdat flamingo's elke dag garnalen eten en ze dus allemaal dezelfde kleur krijgen als die garnalen.



Maar wat Sylvie vervelend vindt is dat de prinses op elk moment een andere kleur jurk aan kan doen. Maar Sylvie kan dat niet. Dag in dag uit heeft ze dat roze verepak aan. Ze wil wel eens wat anders.

Samen met haar moeder gaat ze op pad om te kijken of ze ook eens een andere kleur kan worden. Al snel komen ze een heks tegen die hen vertelt wat Sylvie moet doen om een andere kleur te worden: hetzelfde eten als de dieren of vrienden die ze tegenkomt. De heks vergezelt Sylvie en haar moeder als ze op zoek gaan naar een nieuw kleurtje voor Sylvie.



Eerst komen ze Roodkapje tegen. Die is net onderweg naar haar oma in het bos, die zich niet zo lekker voelt. Roodkapje is gek op rode bessen, appels én tomaten. Als Roodkapje haar wat tomaten geeft wordt Sylvie..... rood. Sylvie nodigt Roodkapje uit voor haar verjaardagsfeest. Maar Roodkapje is te druk om te komen omdat ze voor haar oma moet zorgen.



Rood is wel een leuke kleur, maar Sylvie is nog niet tevreden. Gelukkig komen ze een bezige bij tegen. De bij eet honing en als Sylvie daar ook een hap van neemt wordt ze...geel. Ook het bijtje zegt dat ze niet naar de verjaardag kan komen. De bij heeft een angel en is bang dat ze iemand prikt op het feest.



Ze komen ook een heel verkouden draak tegen, die vuur spuwt als ze moet niezen. Die draak is zo groen omdat ze blaadjes en takken die bij het moeras groeien eet. Zodra Sylvie dat probeert wordt ze ook groen. Als Sylvie het draakje uitnodigt voor haar



verjaardag zegt ook de draak dat ze niet kan komen. Ze wil niemand verbranden met haar vurige genies!

Sylvie is nog steeds niet tevreden met haar nieuwe outfit. Dan komt ze een heel raar koetje tegen. Die koe zingt graag, maar dat is zo vals, het is niet om aan te horen! Maar Sylvie vindt de koe er natuurlijk wel erg leuk uit zien. Maar wat eet de koe dan? Ook gras, maar dat had Sylvie bij de draak ook al geprobeerd. De heks fluistert in Sylvie's oor dat ze een hapje uit het oor van de koe moet nemen, maar dat doet ze natuurlijk niet! Gelukkig heeft de koe een veel betere oplossing: drink een glas melk en een glas chocolademelk en Sylvie zal ook wit met zwarte vlekken worden!



Zo gezegd, zo gedaan.

Sylvie is nu zwart met wit. Ze wil de koe nog uitnodigen voor haar verjaardag maar ook de koe wil niet komen omdat ze altijd gaat zingen op feestjes en iedereen dan 'boe' gaat roepen.

Zo komt er nog bijna niemand op Sylvie's feestje. Sylvie wordt heel verdrietig en loopt weg. Dan staat er ineens een paars monster achter haar (Behind you!). Als Sylvie vraagt wat zij eet om zo mooi paars te worden zegt ze dat ze graag heksen, draken en flamingo's eet. Voor Sylvie weet wat er gebeurt eet het monster haar met huid en haar op.

Ondertussen krijgen alle dieren spijt dat ze gezegd hebben dat ze niet op Sylvie's feestje zullen komen en gaan op zoek naar een oplossing voor hun probleem.

Roodkapje's oma voelt zich alweer beter, de prinses besluit gewoon in het roze te gaan, de garnalen doen gewoon een leuke sjaal om zodat er wat meer kleur is in hun outfit. De draak gaat bij de heks vragen om een oplossing tegen de vurige niesbuien en krijgt een neusspray en de heks betovert de stem van de koe in een stem die prachtig klinkt. Het bijtje krijgt een kurk om op haar angel te doen en dan is iedereen klaar voor het feest.

Alleen Sylvie, die vinden ze niet. Roodkapje ontdekt dat dat benepen stemmetje dat uit het monster komt maar een ding kan betekenen. Het monster heeft Sylvie opgegeten. Samen gaan ze op zoek naar een oplossing en de heks gebruikt haar toverspreuken!

Als Sylvie uit de buik van het monster springt is ze weer net zo roze als eerst. Maar nu vindt ze dat niet meer jammer, ze is er juist trots op dat ze eruit ziet zoals ze geboren is. Ze is helemaal klaar voor het feest. Alleen dat monster, dat moet natuurlijk nog wel even sorry zeggen. Het spijt haar heel erg dat ze Sylvie heeft opgegeten!



De heks tovert het monster om van een very ugly monster in een vriendelijk monster dat geen mensen en dieren meer oppeuzelt maar alleen maar bosbessen eet. Het monster zal nooit meer iemand lastig vallen. Sylvie is heel blij. Nu kan het feest beginnen. Al haar vrienden komen en samen dansen en feesten ze. En Sylvie? Roze als ze is leeft ze nog heel lang en heel gelukkig.

Veel plezier bij de voorstelling allemaal. En niet vergeten: meeroepen als je 'Behind you' en 'Booooooh' mag zeggen hè? En we verheugen ons er al op een dansje met jullie te doen aan het eind van het stuk.